

Sinds 1914

ZAKBIJBELBOND

† 100 JAAR

Gospel for Guests

Bijbelverspreiding in vele talen

GEBEDS- & NIEUWSBRIEF

Juli 2014

nummer 1

100 Jaar ZakBijbelBond

Het is precies 100 jaar geleden dat de ZakBijbelBond als interkerkelijke organisatie werd opgericht om christenen te stimuleren de Bijbel te lezen, bij zich te dragen en met anderen te delen. Op zaterdag 4 oktober van 10:30-16:30 uur willen we dit graag samen met jou vieren in omgeving Oosterbeek. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Meld je aan door een mailtje te sturen naar info@zakbijbelbond.nl met als onderwerp 'Aanmelding jubileumdag' en met vermelding van je contactgegevens, telefoonnummer en het aantal personen waarmee je komt, inclusief hun naam. We houden je vervolgens o.a. via e-mail op de hoogte van de details. www.zakbijbelbond.nl/100jaar

Audiobijbels voor Bagdad

Canon Andrew White, geboren in 1964, is dominee van de enige kerk in Bagdad. Bij Andrew is op zijn 33e de slopende zenuwziekte Multiple Sclerose geconstateerd. Andrew heeft zo'n 24 lijfwachten en wordt gedwongen om met een kogelvrij vest te lopen. Zijn kerk is de grootste kerk in Irak; een land waar 97 % van de populatie moslim is. Zijn gemeente biedt Hoop, voedsel en medicijnen aan meer dan 6.000 Irakezen per week.

De laatste 10 jaar zijn 1276 van de mensen uit zijn kerk vermoord, vaak puur omdat ze de kerk bezocht hadden. Andrew heeft diverse aanslagen en een ontvoering overleefd. Een van de momenten dat Andrew sprak over al die



geliefde gemeenteleden die ze zijn kwijtgeraakt, sprak één van de meisjes uit zijn kerk hem aan en zei: "We hebben alles verloren, maar we hebben Jezus níet verloren. We hebben Hem nog steeds!"

De kerk zelf telt 6.500 leden. **De helft van deze mensen kan echter niet lezen!**

Andrew huilde toen hij onlangs van compacte audiobijbels op zonne-energie hoorde. Hij zei dat hij al zólang tot God geroepen

had voor zó een oplossing voor de mensen uit zijn kerk.

Wij kunnen samen de mensen uit de kerk van dominee Andrew in hun nood voorzien.

Laten we massaal aan deze oproep voldoen en deze trouwe christenen voorzien in hun behoefte aan Gods gesproken levende Woord.

Een audiobijbel voor de kerk in Bagdad doneer je door een gift van € 35 over te maken op:

NL91 INGB 0000 0674 46

STG ZBB-Gospel for Guests

Ter attentie van: AudioBijbels voor Bagdad

We houden je 'up to date'!

Het Boek voor jou

ZakBijbelBond-Gospel for Guests is de officiële Nederlandse leverancier voor Het Boek Nieuwe Testamenten met je eigen cover. Deze leveren we als 'Het Boek voor jou'.

Per februari 2014 zijn we partner van de internationale bijbelverspreider Biblica voor Nederland, welke de rechten van Het Boek bezit. Dankzij deze samenwerking zijn de prijzen voor Nieuwe Testamenten van 'Het Boek' gehalveerd! We zijn blij dat evangelisten met een vast budget nu twee keer zoveel kunnen uitdelen. Dit is waar ZakBijbelBond-Gospel for Guests zich graag voor inzet. Met uw steun kunnen we dit blijven doen.

HET BOEK VOOR JOU met je eigen ontwerp

Als kerk of organisatie kun je een eigen kaft en je eigen aangepaste titel aanleveren voor Het Boek voor jou. Bijv. Het Boek voor Sporters, Het Boek voor Eindhoven of Het Boek voor Muzikanten; de mogelijkheden zijn eindeloos. Ook eigen bijlagen zijn mogelijk. Al vanaf € 1,50 per stuk kun je jouw eigen Het Boek voor jou realiseren. Lever zelf je design, inclusief eigen aangepaste titel aan en we leveren je Het Boek voor jou. Voor meer info bel met 026 3338048 of mail naar info@zakbijbelbond.nl

Het Boek voor jou is een uitgave van het Nieuwe Testament uit Het Boek (Revisie 2008). De revisie uit 2008 heeft de tekst uit Het Boek sterk verbeterd, zodat Het Boek nu minder een gedachte-voor-gedachte vertaling is, maar nog steeds heel natuurlijk leest.



De 3e druk van Het Boek veur de Achterhoek is inmiddels een feit. Deze hebben we mogen leveren aan organisatie Operation Rescue. In een oplage van 4.000 stuks, inclusief speciale bijlagen voor de Achterhoek, tegen de kostprijs van maar € 1,50 p/stuk.

HET BOEK VOOR JOU met ònze kaft

Het Boek voor jou is ook direct uit voorraad leverbaar in 3 designs op www.zakbijbelbond.nl:



De afmetingen van Het Boek voor jou zijn 18 x 11 cm. De prijs € 2,50 per stuk / € 75,- per 50 stuks. Het Boek voor jou heeft bewust geen inleidend woord, zodat de ontvanger gelijk door Gods Woord gegrepen kan worden. Wel heeft ieder bijbelboek een korte inleiding.

Achterin hebben we de tekst en afbeeldingen uit het traktaat 'Stappen naar vrede met God' van de International Tract Society als bijlage toegevoegd om de lezer een extra leidraad te geven. Deze is ook beschikbaar voor Het Boek voor jou met jòuw kaft.

Wildlife Storyteller met Elly & Rikkert

Kinderen in aanraking laten komen met het Evangelie kan nu op een wel heel fijne manier. Geef je kind of kleinkind een Wildlife Storyteller met bijbelse liedjes!

Op het duurzame apparaatje met de naam Storyteller hebben we een selectie aan bijbelse liedjes van Elly & Rikkert gezet. Het apparaatje heeft een ingebouwde speaker van goede geluidskwaliteit en gaat in de buidel van een luxe pluche knuffeldier.

Batterijen vervangen is niet nodig, de Storyteller werkt namelijk op zonne-energie! De laadtijd is 1-6 uur en de afspeeltijd is tot wel 11 uur lang. Zowel de knuffel als het apparaatje zijn van zeer goede kwaliteit. De knuffel en de Storyteller zijn los van elkaar te gebruiken. Dit maakt het geheel iets kostbaarder, maar vele malen duurzamer.

Terwijl uw kind of kleinkind de knuffel vasthoudt, kan het naar de bijbelse liedjes luisteren. Kinderen memoriseren de teksten en melodieën en kunnen nog jarenlang worden opgebouwd door de liedjes die vertellen over de Heer Jezus en de persoonlijke relatie die zij met Hem mogen hebben. € 49,50 p/stuk

Wildlife Storytellers zijn voornamelijk alleen bij de ZakBijbelBond en de Sjofar in Utrecht op Hoog Catharijne verkrijgbaar.



Update audiobijbels voor Afrika

Inmiddels zijn er diverse zendingen met audiobijbels naar Afrika gegaan.

2 zendingen zijn naar Stichting Elim gegaan. Zij verstrekken de audiobijbels aan gehandicapten en andere sociaal geïsoleerde mensen in het Igede-taalgebied in Centraal Nigeria. We ontvingen een brief die zij zelf van één van de ontvangers van een eerder uitgereikte audiobijbel kregen:

"..... Helaas ben ik nu blind. Toen ik 10 jaar geleden in de hoofdstad Lagos was, op weg naar de bank om wat geld over te maken naar mijn vrouw in het dorp, werd ik overvallen door een paar gewapende mannen. Ze vochten met me tot ik bewusteloos was. Een goede Nigeriaan heeft me in zijn auto gehesen en naar een ziekenhuis gebracht. Tijdens de behandeling in het ziekenhuis werd het duidelijk dat ik niet meer kon zien. Ik ben naar meerdere oog ziekenhuizen geweest met de hoop op verbetering, maar helaas moest er zelfs 1 oogbol verwijderd worden i.v.m. een chronische infectie. Voordat dit gebeurde ging ik naar de kerk. Maar toen ik blind werd, was ik zo boos op God en iedereen dat ik niet meer naar de kerk wilde....."



Speciaal voor mensen als Abel willen we zoveel mogelijk AudioBijbels voor Afrika gratis verstrekken. Zowel voor hen die God al kennen, alsook voor hen die Hem nog niet hebben leren kennen. Zodat God's Woord voor een ieder van hen tot zegen kan zijn.

Abel schrijft verder: "..... Ik heb een audiobijbel in mijn eigen taal gekregen! Ik heb geleerd om de audiobijbel zelf te bedienen. Heel gemakkelijk! Ik voel me zo bemoedigd nu ik de woorden van de Bijbel hoor. Het heeft me stilgezet. Ik deel wat ik hoor met andere vrienden. Zelfs verkeerde gedachten verdwijnen. Ik wilde namelijk zelfmoord plegen. Ook mijn boosheid is weg.

Ik ga weer naar de kerk met mijn vrouw. Ik weet dat Jezus mijn Verlosser is. Mijn familie komt naar me toe en luistert naar me. Mijn vrouw doet haar best om goed voor me te zorgen. "

1 audiobijbel kan velen tot zegen zijn!

Blijft u ons steunen in het gratis verstrekken van Audiobijbels voor Afrika.

Een AudioBijbel voor Afrika doneer je door een gift van € 35 over te maken op:

NL91 INGB 0000 0674 46
STG ZBB-Gospel for Guests
Ter attentie van: AudioBijbels voor Afrika

GEBEDSPUNTEN

- Dank dat de EA-EZA bestaat en wij hier nu lid van zijn.
- Dank dat we nu ook mogen dienen binnen het samenwerkingsverband van Loving & Serving Muslims
- Dank dat we de Nederlandse partner van Biblica zijn geworden
- Bid mee voor meer vaste helpers op ons kantoor in Oosterbeek. We hebben competentere collega's hard nodig
- Bid voor alle ontvangers en luisteraars naar AudioBijbels in Afrika; dat ze allen hun hart aan de Heer Jezus mogen geven.
- Bid voor broeder Andrew en de mensen uit de kerk in Bagdad en allen die vervolgd worden omwille van hun geloof in de Heer.

COLOFON

95e jaargang nr 1 - juli 2014

Postadres:
Postbus 141, 6860 AC OOSTERBEEK

Telefoon: 026 - 3338048
E-mail: info@zakbijbelbond.nl
Internet: www.zakbijbelbond.nl
www.facebook.com/ZakBijbelBond

Bankgegevens
IBAN: NL91 INGB 0000 0674 46
BIC: INGBNL2A
Ten name van: STG ZBB-Gospel for Guests

Leiding hoofdkantoor:
S. Baksteen

Bestuur:
N. Weeda (voorzitter)
W. Meijboom-Pannekoek (penningmeester)
A.C. Baksteen (secretaris)
H. van der Woude (alg. bestuurslid)
F. Baksteen (alg. bestuurslid)

Basis-layout: Lumineus Design
Vormgeving: Studio de Bunschoter
Druk: De Bunschoter - Bunschoten

De Gebeds- & Nieuwsbrief van stichting ZakBijbelBond – Gospel for Guests heeft tot doel iedereen die betrokken is bij evangelisatie te bemoeiden, te ondersteunen en te informeren over nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en gebedsonderwerpen.

Stichting ZakBijbelBond – Gospel for Guests is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting worden door de belastingdienst geaccepteerd als aftrekbare giften.

Dank je voor je onmisbare steun in de verspreiding van Gods Woord

ZAKBIJBELBOND
Gospel for Guests
100 JAAR