

GEBEDSPUNTEN

- Dank voor eerste professionele luisterbijbelopname
- Dank voor alle weggegeven Bijbels en evangelisatiemateriaal
- Dank voor uitbreiding Bijbelfonds
- Gebed voor hulp op ons kantoor
- Vraag om zegen over bijbelverspreidingswerk
- Vraag om nieuwe mogelijkheden voor verspreiding van Zijn Woord.

IN MEMORIAM



Jacobus Korenhof

Na een rijk en bewogen leven heeft de hemelse Vader op 7 juli 2017 Jacobus Korenhof Thuis gehaald. Vele jaren was hij voorzitter van de vereniging Gospel for Guests, voordat de vereniging samenwerking met de Stichting ZakBijbelBond. Jacobus sprak graag en enthousiast over zijn Heer. Waar zijn hart vol van was liep zijn mond van over. Daarnaast was hij ook een man van gebed.

Hij heeft veel contacten gelegd met mensen van allerlei nationaliteit. In de jaren '70 is hij één van de eersten geweest in Nederland die oog had voor de 'vreemdeling in de poort', de gastarbeiders uit moslimlanden, Turken en Marokkanen. De vereniging Gospel for Guests is zijn levenswerk geworden.

Onder de paraplu van Gospel for Guests was hij ook betrokken bij het recreatie- en evangelisatiewerk op camping Ockenburg bij Den Haag. Daar ontmoette hij ook zijn vrouw Jennie met wie hij samenwerkte in Gospel for Guests.

Begin jaren '90 had Jacobus contacten met Vietnamezen die via Oost-Europa naar het westen waren gevlucht en was hij weer één van de eersten die visie had om het evangelie te verkondigen aan vluchtelingen.

Voor Jacobus betekende het afscheid van Gospel for Guests niet het einde van een getuigende levensstijl. In Doetinchem werd hij gewaardeerd om zijn betrokken deelname aan de Alphacursus. Tot het einde van zijn aardse bestaan sprak hij graag over zijn Heiland tegen iedereen met wie hij in aanraking kwam.

Nu is een einde gekomen aan een rijk leven hier op aarde. Een leven dat hij heeft willen leiden in dienst van God, uit liefde voor zijn Heer. Overtuigd van de grote liefde van God die zijn Zoon gegeven heeft. Onder de indruk van het offer van de Zoon die zich gegeven heeft om mensen te redden. Overtuigd dat God de wereld volledig in zijn handen heeft en zo leidt dat iedereen het goede nieuws van het Evangelie kan horen.

Wij hebben dankbare herinneringen aan hem en we leven mee met zijn vrouw en verdere familie.

Het bestuur van Stichting ZakBijbelBond-Gospel for Guests

Dank je voor je onmisbare steun bij de verspreiding van Gods Woord



COLOFON

98e jaargang, najaar 2017

Contact

Telefoon: 026 3338048
Postadres: Postbus 141, 6860 AC Oosterbeek
E-mail: info@zakbijbelbond.nl
Internet: www.zakbijbelbond.nl
www.facebook.com/ZakBijbelBond

Bankgegevens

IBAN: NL91 INGB 0000 0674 46
BIC: INGBNL2A
T.n.v.: STG ZBB-Gospel for Guests

Leiding hoofdkantoor

S. Baksteen

Bestuur

N. Weeda (voorzitter)
W. Meijboom-Pannekoek (penningmeester)
A.C. Baksteen (secretaris)
H. van der Woude (alg. bestuurslid)
F. Baksteen (alg. bestuurslid)

Design

Basis-layout: Lumineus Design
Vormgeving: ZakBijbelBond

De Gebeds- & Nieuwsbrief van stichting ZakBijbelBond - Gospel for Guests heeft tot doel iedereen die betrokken is bij evangelisatie te bemoedigen, te ondersteunen en te informeren over nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en gebedsonderwerpen.

Stichting ZakBijbelBond - Gospel for Guests is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting worden door de belastingdienst geaccepteerd als aftrekbare giften.

ZAKBIJBELBOND
Gospel for Guests

Bijbelverspreiding in vele talen

ZAKBIJBELBOND
Sinds 1914
Gospel for Guests

NIEUW: NEDERLANDSE LUISTERBIJBEL



De afgelopen jaren hebben we vanuit de ZakBijbelBond veel tijd geïnvesteerd in het lobbyen bij uitgeverij voor het publiceren van luisterbijbels. Het viel op dat nergens een professionele luisterbijbel in de Nederlandse taal aangeschaft of gratis gedownload kon worden.

We zijn dan ook erg blij dat onze partner Biblica aan onze oproep gehoor heeft gegeven en een luisterbijbel heeft opgenomen van hun bijbelvertaling Het Boek.

De hele Bijbel is zeer aangenaam ingesproken door de volgende 4 professionals: Sharon Kips, Ilse Bevelander, Erik Zoomers en Rob Vermeulen. Het is met grote voorsprong de mooiste luisterbijbelopname van Nederland.

Per direct zullen we voor ons bijbelfondsproject 'LuisterBijbels voor ouderen' gebruik gaan maken van deze opname.

Nieuwsgierig geworden? Of misschien wil je zelf een luisterbijbel aan iemand doorgeven? Ga hiervoor naar www.zakbijbelbond.nl/luisterbijbels Hier kun je tevens een luistervoorbeeld afspelen. Boekwinkels kunnen deze luisterbijbels nu ook bij de ZakBijbelBond bestellen.

Tweetalige luisterBijbels zijn er ook! Een echte parallelbijbel in gesproken vorm kunnen we nu aanbieden met het Nederlands in combinatie met elke andere beschikbare taal. Te denken valt aan Nederlands-Engels, Nederlands-Arabisch, Nederlands-Russisch, enzovoort.

Evangelisatiekalenders 2018

De uitdeelkalenders voor 2018 zijn er weer. We hebben een ruim assortiment voor je op voorraad genomen. Zowel ansichtkaartenkalenders alsook scheurkalenders, boekkalenders en wandkalenders zijn direct uit voorraad leverbaar. Speciaal voor evangelisatie leveren wij deze kalenders tegen kostprijs.

Meer informatie vind je op www.zakbijbelbond.nl/kalenders-2018

GEBEDS- & NIEUWSBRIEF

Najaar 2017

BasisBijbel groeit

De BasisBijbel heeft een groeiend aantal lezers. Zowel online alsook in boekvorm is deze vertaling steeds populairder.

De BasisBijbel is sinds de publicatie in 2013 nog steeds de makkelijkste bijbelvertaling van Nederland.

De vertaalkeuzes van de wedergeboren vertaalster zorgen voor een 'warme vertaling'. Dat is de term die wij steeds terug horen van de gebruikers die wij spreken. Dat is ook de reden dat de BasisBijbel binnen een groeiend aantal christelijke organisaties gebruikt wordt als standaardbijbel voor pastoraal en missionair werk.



Vivella editie met goudsnede

Vanwege de toenemende vraag naar de BasisBijbel geven we nu ook een BasisBijbel met omslag in Vivellaleer uit (Vivella is de naam voor een veelgebruikt imitatieleer welke erg prettig aanvoelt). Deze luxe versie is voorzien van goudsnede in is uitgevoerd in schoolbijbelmaat (18 x 12 cm). Deze editie kunt u al vooruitbestellen. Neemt u hiervoor contact met ons op, of met uw lokale boekwinkel. In de eerste maanden van 2018 verwachten we deze luxe editie te kunnen leveren.

Bestelnummer **3101741**

Prijs slechts € **29,95**

HET BIJBELFONDS

GRATIS BIJBELS VOOR VERSPREIDING VAN GODS WOORD

AUDIOBIJBELS VOOR AFRIKA: UPDATE



Dankzij ontvangen giften hebben we weer enkele tientallen luisterbijbels mogen doneren voor verspreiding onder hulpbehoevenden in Nigeria. De behoefte naar luisterbijbels is echter nog veel groter. Daarom zouden we graag nog veel meer luisterbijbels voor deze regio willen verstrekken. Help mee deze unieke kans te benutten door Gods Woord in dit land te laten horen. Met € 35,- sponsor je 1 luisterbijbel. Deze zijn onbreekbaar en gaan vele jaren mee..
Je kunt je steun overmaken aan INGB 0000 0674 46 t.n.v. Stg ZBB-Gospel for Guests o.v.v. Bijbelfonds - AudioBijbels voor Afrika

FYSIEKE STEUN GEVRAAGD

Vele handen maken licht werk. Wil jij de handen uit de mouwen steken? We hebben hulp nodig bij het verwerken van binnenkomende partijen met Bijbels, het bijhouden van ons magazijn en het verzamelen en verzendklaar maken van bestellingen. Als je in regio van ons magazijn woont (Oosterbeek) en gestructureerd kunt werken, komen we graag met je in contact. Bel op werkdagen met 026 3338048 of stuur een e-mail naar info@bijbelfonds.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Het is zeker mogelijk om vrijblijvend kennis te maken of op proef een dagje mee te helpen. Ben je juist vaardig op de PC? Ook dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken!



Dankzij jouw financiële steun kunnen we nu ook Perzische Nieuw Testamenten gratis aanbieden via ons bijbelfonds. Voor vluchtelingen uit o.a. Iran zijn deze uitgaven nog steeds veel gevraagd. Deze uitgave hebben we zelf laten drukken. Het betreft een Perzisch Nieuw Testament in omgangstaal. In de regio zelf heet deze taal Farsi, hierbuiten juist Perzisch.

Bestellen kan gratis op onze website www.bijbelfonds.nl

GEBED & FINANCIËLE STEUN GEVRAAGD

Bij het Bijbelfonds groeit het aantal talen waarin Bijbels worden aangevraagd. Arabische Bijbels zijn inmiddels ruim aanwezig in dit fonds. Er komen echter tal van vragen binnen voor zowel binnen- als buitenland. Graag breiden we het assortiment gratis Bijbels uit zodat we aan deze vragen gehoor kunnen geven en Bijbels in de gevraagde talen gratis kunnen verstrekken. Hiervoor hebben we echter wel de financiële middelen nodig om de Bijbels aan te kunnen schaffen of zelf te laten drukken. We kunnen vanuit het Bijbelfonds zéér goedkoop aan Bijbels komen. Meestal kost het ons maar zo'n 5-8 EUR voor de meest gangbare talen, wanneer wij deze per grotere partij inkopen. We hebben extra financiële steun nodig om de meest gangbare talen gratis aan te kunnen bieden aan christenen die Gods Woord gratis aan geïnteresseerden verstrekken. Gebed hiervoor is nodig.

HET BIJBELFONDS

UITBREIDING ASSORTIMENT GRATIS BIJBELS

WAAROM HET BIJBELFONDS?

- Het Bijbelfonds verstrekt Bijbels absoluut gratis en verwacht géén vergoeding van de kostprijs! Ook niet wanneer wij grotere hoeveelheden Bijbels gratis verstrekken.
- Door onze jarenlange ervaring en wereldwijde contacten kunnen wij zeer scherp inkopen. Gemiddeld sponsor je met 7,50 EUR al een complete Bijbel. Dat is inclusief plaatsing/overhandiging aan diegenen die nog geen Bijbel hebben.

ONZE WERKWIJZE

- We verstrekken kosteloos Bijbels ten behoeve van gratis verspreiding via onze website www.bijbelfonds.nl
- Ook verstrekken we gericht gratis Bijbels aan chr. organisaties, welke we zelf benaderen.

INVESTEER IN HET BIJBELFONDS

Als je investeert in Het Bijbelfonds dan investeer je in verspreiding van Gods Woord onder hen die geen Bijbel hebben. Dit doe je door je financiële steun over te maken aan: NL91 INGB 0000 0674 46 t.n.v. Stg ZBB-Gospel for Guests o.v.v. HET BIJBELFONDS
Namens de ontvangers van de Bijbels enorm bedankt!



DANKZIJ JOUW STEUN

Conferentie voor Arabisch sprekkenden ontvangt gratis honderden Bijbels en evangelisatiematerialen van Het Bijbelfonds.

Het is niet gemakkelijk om als christen uit een Arabisch land te leven in Europa. Dit is een kleine groep die niet altijd aansluiting vindt bij hun eigen landgenoten maar ook niet bij de kerken in Nederland. Arabische christenen hebben het nodig om elkaar te ontmoeten en versterkt te worden in hun geloof. Daar komt bij dat veel mensen uit het Midden Oosten op zoek zijn naar geloof: wat is dat als je uit een land komt waar veel ellende heerst, veroorzaakt door religieuze invloeden? Wat is geloof als je verder moet in een vreemd land met een vreemde cultuur? Ook voor deze mensen, die Jezus niet kennen, is de conferentie een plek om op adem te komen en iets te proeven van het leven uit de Bron.

Dankzij jouw steun aan Het Bijbelfonds hebben bezoekers van deze conferentie gratis een Arabische Bijbel ontvangen.

